

Geachte Heer, Mevrouw,

De 44ste editie van de Leuvense Paasfeesten is officieel gestart: onze gastgroepen uit Spaans Baskenland, Servië en Turkije zijn aangekomen in Leuven. Ze zullen vijf dagen door brengen in Leuven, om te verbroederen met de Leuvense dansgroepen Reuzegom, 't Havermeuleke en Rozemarijntje, en om hun dans- en muziektradities aan ons voor te stellen. Ze worden opgevangen in gastfamilies en in de prachtige Jeugdherberg van Leuven. Samen met onze Leuvense dans-, muziek- en vendelgroepen fleuren ze de stad op bij het begin van de lente – “Dans kleurt de lente” is dan ook onze slogan.

Vrijdagnamiddag 30/3 om 14u vermaken we onze senioren in de tot feestzaal omgetoverde Rijschool. Zaterdagmiddag 31/3 geven we in de stad een voorsmaakje aan het grote publiek, met een stoet en straatanimatie, en met optredens op de Grote Markt vanaf 15u, gevolgd door de traditionele Paaseierenworp en het versnijden van de Paaslammeren door het stadsbestuur. Dit jaar zorgen ook muziekgroepjes voor sfeer in de winkelstraten tot 18u. Zondag 1/4 luisteren we de Paasmis op in Sint-Pieterskerk om 10u. En maandag 2/4 vanaf 14u30 is tegelijk hoogtepunt en apotheose van ons festival, met optredens van alle groepen in een steeds goed gevulde Rijschool. Dinsdag nemen we afscheid van onze gasten, maar niet voor goed. Er worden vriendschapsbanden gesmeed voor het leven, op onze Paasfeesten, over verschillen in taal, religie, afkomst en nationaliteit heen.

Met vriendelijke groeten,

Paul De Belder

Werkgroep PR, Paasfeesten Leuven vzw

0478 672 779

pr@paasfeestenleuven.be

www.paasfeestenleuven.be

<https://www.facebook.com/paasfeesten.leuven/>